

Με την φιλοδοξία, η συνεργασία αυτή, να αποτελέσει υπόδειγμα αλλά και οδηγό, στην συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το Εθελοντικό Κίνημα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και οι Δήμοι της χώρας, αναλαμβάνουν κοινή πρωτοβουλία, για την ανάδειξη της σπουδαιότητας της Εθελοντικής μη Αμειβόμενης Αιμοδοσίας, σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

Στόχος της πρωτοποριακής αυτής συνεργασίας, είναι η προώθηση και προβολή της Πανανθρώπινης Ιδέας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας στις Τοπικές Κοινωνίες, η ευαισθητοποίηση και προσέλκυση νέων Αιμοδοτών, αλλά κυρίως η ενεργοποίηση της νεολαίας, μέσα από την οποία θα προέλθει η νέα γενιά Εθελοντών Αιμοδοτών, η οποία θα οδηγήσει την πολυπόθητη αυτάρκεια της χώρας, σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα.

Οι Δημοτικές Αρχές έχουν γνώση των ελλείψεων σε αίμα και των εκκλήσεων που απευθύνουν συνεχώς οι τοπικές νοσοκομειακές μονάδες, έχουν γνώση των αναγκών που αντιμετωπίζουν σε σταθερή βάση ευαίσθητες ομάδες συμπολιτών όπως οι Θαλασσαιμικοί, έχουν γνώση της προσπάθειας που καταβάλουν οι κατά τόπους Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών, για την ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, που αποτελεί ίσως την κορυφαία έκφραση της ανθρώπινης αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς.

Οι Δήμοι της χώρας λοιπόν, σε συνεργασία με την Π.Ο.Σ.Ε.Α., καλούνται να υλοποιήσουν μία σειρά δράσεων και ενεργειών, με στόχο την απαλλαγή της Ελληνικής Κοινωνίας από την αγωνιώδη αναζήτηση μιας μονάδας αίματος, για τον πάσχοντα συγγενή και φίλο.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Π.Ο.Σ.Ε.Α. «Η Δημοκρατία των Αρχαίων Ελλήνων δεν ήταν προϊόν και εφεύρεση σοφών εγκεφάλων, αλλά μάλλον ένα φυσικό επακόλουθο της αντίληψης που οι αρχαίοι πρόγονοί μας είχαν για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το ρόλο του ελεύθερου πολίτη μέσα σε αυτή.

Η πόλη καθιστούσε τον κάθε ελεύθερο κάτοικό της, πολίτη που εκαλείτο να λειτουργεί ως κύτταρο, οργανικά συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας, μετατρέποντάς το έτσι σε πολιτικό πρόσωπο, του οποίου

η πίστη οι αξίες, οι ενέργειες και η συμπεριφορά του, μέσα στο πλέγμα της κοινωνικής αλληλεξάρτησης, συνιστούν αυτό που χαρακτηρίζεται πολιτισμός.

Σήμερα οι Δήμοι καλούνται να ενισχύσουν και να καλλιεργήσουν, ότι μας βγάζει από την ατομικότητά μας και μας μαθαίνει την συνεργασία και την συλλογική έκφραση, μας καλλιεργεί την αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Η αιμοδοσία είναι μία από τις πλέον συγκινητικές εκφράσεις αυτής της αλληλεγγύης.

Με αυτές τις σκέψεις καλωσορίζουμε τους ευαισθητοποιημένους Δημάρχους που εκφράζουν τις Τοπικές Κοινωνίες μας καθώς και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων και ελπίζουμε ότι αυτή η συνεργασία θα φέρει και το τελικό αποτέλεσμα που είναι η αυτάρκεια αίματος στη χώρα μας, από Τακτικούς μη Αμειβόμενους Εθελοντές Αιμοδότες».